

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ

«Ηρωική και πένθιμη» Ωδή των Αεροπόρων:

Αντιπετάρχου(Ι):Ευστάθιου Τσιτλακίδη, ετών 31

Αντιπετάρχου(Ι): Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα, ετων 29,

Που έπεσαν «Υπέρ Πατρίδος» την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023, ώρα 10:30

Υπό: του Αντιστρατήγου ε.α, Δημητρίου Π. Τόρβα

Άρατε πύλες τ' ουρανού, πύλες του παραδείσου!!!
Σφραγίστε πόρτες σκοτεινές του Άδη, της Αβύσσου...
Έρχονται δύο Άγγελοι με τα χρυσά φτερά τους
να «χτίσουν» στον παράδεισο τα νέα αρχοντικά τους!!!

Ξεκίνησαν χαρούμενοι, πιασμένοι χέρι – χέρι
καβάλα σ' ένα Πήγασο προς τ' ουρανού τα μέρη
ν' ανέβουν προς το άπειρο, να γειτονέψουν μ' άστρα
να γίνουν της πατρίδας τους άπάρτα αιθέρων κάστρα!!!

Βγήκαν ηρωικά μπροστά, στου Ήλιου το μπαλκόνι!
Την ώρα που ο Απόλλωνας άρχιζε να χρυσώνει
τις θάλασσες και τις στεριές, του πέλαγου γοργόνες
αγκάλιασαν τους αετούς να τους... χαρούνε μόνες!!!

Ήταν στιγμή που κι ο Θεός ζήλεψε τις ψυχές τους.
Γύρεψε τις ηρωικές μ' Αγγελικές μορφές τους
να ενταχθούν στων χερουβείμ, την Άγια επετηρίδα,
αιώνιοι, Θεϊκοί φρουροί στη λατρευτή πατρίδα!!!

Θρηνεί μ' αβάσταχτο καημό του ήρωα η μάνα.
Θρηνεί η πατρίδα ολόκληρη και του ναού η καμπάνα
λυπητερό χαιρετισμό μέλπει στο παλικάρι
Που άσπλαχνα ο Χάροντας βιάστηκε να το πάρει.

Ποιος λόγια θα' βρει για να 'πεί στους άτυχους γονείς τους
Ποιος είναι που δεν ένωσε το βάθος της πληγής τους!
Ψυχές, ψυχής τους ρίζωμα, καρδιές καρδιάς τους χτύποι...
Πότε και πώς να καρτερούν το σπλάχνο που τους λείπει!!!

Εδώ προστρέχει η Παναγιά, με την Πατρίδα αντάμα
στης μάνας τ αναφιλητά και στο καυτό της κλάμα.

**Η πρώτη, δείχνει το Σταυρό, του Γολγοθά το δράμα
κι η δεύτερη, του ήρωα το υπερούσιο τάμα. (τον όρκο προς την πατρίδα!!!)**

Ο ήρωας που γέννησε είναι παιδί δικό της.
Στο σπλάχνο από τα σπλάχνα της βλέπει τον εαυτό της.
Και κάθε του ηρωισμός και κάθε του θυσία
που ανοίγουνε τους ουρανούς προς την αθανασία
κρατάει τους γεννήτορες αιώνια συνοδεία.

Μεριάστε νέφη, καταχνιές. Το έθνος καμαρώνει
τους διό χρυσόφτερους αητούς στων αστεριών τ' αλώνι.
Στο' να τους χέρι κεραυνός, στο άλλο τα λουλούδια
προσμένουνε τις νύφες τους, του γάμου τα τραγούδια...

Δίπλα τους ήρωες τρανοί, ουράνια συναυλία
του ήρωα Ανθυπολοχαγού από την Αλβανία:
«Μην απελπίζεται ο Σταυρός», μήνυσε ο Ελύτης.
Δεν βγαίνει για τους ήρωες ποτέ αποσπερίτης.

**« Τόσο πιομένοι από φώς, που φαίνεται η καρδιά τους,
φωτιά στην άνομη φωτιά» είν' τα συνθήματά τους.**
**« Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή, σημαίνει
ελευθερία!!!»**
ο ποιητής λέει με φωνή καθάρια, στεντορεία.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2023

Δημήτριος Π. Τόρβας

**Αντιστράτηγος ε.α/επίτιμος Διοικητής ΙΧης Μαραρχίας Πεζικού
Electronic Engineer – Msci in Op. Res. From Cranfield University (England)**